

Muzikrantje

Nieuwsbrief 2 - 2023

Woordje van de voorzitter

Het waren drukke maanden. Na een eerste selectie bij de auditie in april, volgde een tweede selectie in mei. Reeds bij de eerste auditieronde bleek dat er heel wat talent was! Jammer genoeg konden we niet iedereen meenemen, dus zoemden het bestuur tijdens de nabespreking in op de personages van de musical. Wie zagen we één van de rollen vertolken? Op het podium van het Gildhof mochten de gekozen kids de verschillende rollen naar voor brengen. Ook dan bleek dat het nog een hele puzzel ging worden. We lieten er even tijd over gaan, want het eind van het schooljaar kwam in zicht en dit zorgde voor extra drukke agenda's.

Eind juni kwamen we opnieuw samen om de kids aan een rol te koppelen. Gelukkig hadden we opnames van beide auditiedagen.

Nadat we iedereen verwittigd hadden, kwam de vakantie! Maar ook dan zat het bestuur niet stil. Het script werd nog wat aangepast, we kwamen samen om dans en zang op elkaar af te stemmen, we bekeken ook waar we elk kind zijn momentje zullen geven... Hen laten stralen en schitteren is een topprioriteit!

En dan was het zo ver! 2 september. De dag waar we met zijn allen naar uitgekeken hadden! Alle kids waren aanwezig, met kriebels in de buik...

We zijn er allen zeker van dat het een magisch jaar wordt!

Wat een bende! Wat een kleur!

Loth Delaere, voorzitter



De eerste repetitie

Dankzij een leuke opwarmer leerden we elkaar al iets beter kennen, iets waar we de komende periode nog verder aan zullen werken. Want we zijn één groep en het is belangrijk, met het verhaal dat we brengen, dat we op elkaar kunnen vertrouwen.

Er was gevraagd om tijdens de eerste repetitie een accent van een toegewezen kleur aan te hebben! Wat was iedereen kleurrijk! Top!



Onze Musickids en de aanwezige bestuursleden (Isabelle en Davinia ontbreken)

De tweede repetitie

Op 9 september vlogen we er goed in. Door de hoge temperaturen (32 graden!) werd de dansrepetitie beperkt tot plaatskennis. Met die temperaturen springen en dansen zou een beetje te veel van het goede zijn!

Vervolgens werd de samenzang van het lied aangeleerd. Dit ging vlotjes! Terwijl de solo's aangeleerd werden, oefenden de andere kids voor een eerste acteroefening. Deze bestond eruit om hun personage (alleen of in groepje) voor te stellen. Een eerste inleving, een eerste stap om in de huid van hun personage te kruipen.

Eenmaal elke solo goed zat, brachten we alles samen. Eerst alle zangstukken, vervolgens zang met posities tijdens de dans.

Daarna was het tijd om hun personage aan elkaar voor te stellen. De kids die niet veel tijd kregen, omdat ze de solo's oefenden, kregen even de tijd. Sommigen hadden alles goed voorbereid, anderen smeten zichzelf voor de leeuwen en nog anderen kozen om te wachten tot de volgende repetitie. Van allemaal een eerste stap, best knap hoe ze zichzelf voorstelden!

Alles verliep best vlotjes. Daarom konden we nog een leuke afsluiter doen... leren oogcontact maken en vertrouwen op elkaar, zonder woorden!

Wat zit het goed met deze groep!

De jarigen van september en oktober

Jarne Dierick: 14 september (14 jaar)

Marthe Caris: 14 september (13 jaar)

Sam Coucke: 27 september (13 jaar)

Janne Reubens: 6 oktober (12 jaar)

Iedere nieuwsbrief proberen we de jarigen te interviewen. Deze vier bijten de spits af!



Hallo!



Ik ben Jarne en woon in Ooigem. Thuis heten ze me Juber! Ik ben geboren op 14 september 2009 en ben dus heel binnenkort 14 jaar!

In het VTI te Izegem volg ik houtbewerking. Later zou ik graag acteur worden. Ik ben goed in tekenen en ben heel zorgzaam. Mijn ideale dag is eentje met friet, pitta en veel lego!

Mijn hobby's zijn: tekenen, chiro, in de fanfare spelen op mijn bugel en natuurlijk de musical!

Ik vind het vreselijk als mensen me verkeerd verstaan! En walg van groenten!

In de musical speel ik Stan en Steetje. Mijn musicalkleur is blauw, maar mijn lievelingskleur is geel!

Ik hoop veel bij te leren en dat we een leuke groep vormen!

Jarne Dierick

Hoikes

Mijn naam is Marthe en ik woon in Tiel.

Ik ben, net als Jarne, geboren op 14 september, maar wel een jaartje later. Binnenkort word ik dus 13 jaar!

Ik zit in het 2^e middelbaar in de Bron en daar volg ik Grieks-Latijn. Actrice worden lijkt me wel leuk, maar ik denk niet dat ik dit zal worden.

Ik heb nog tijd om te kiezen, maar ik wil geen dokter worden of iets wiskundigs.

Zwemmen en piano spelen kan ik goed. Net als het vak Latijn en Nederlands. Tijdens een vrije dag zwem ik dan ook graag, luister of speel graag muziek of kijk graag naar Flikken, Spoed, Een Huis Vol of een toffe film.

Ik ben een bezig bij en heb dan ook veel hobby's: competitiezwemmen, vertel- en speltheater, piano, dwarsfluit, muzieklab, groepsmusiceren en vocinakoor.

Het beste dat me ooit is overkomen is dat ik 's morgens, toen ik ochtendtraining had, hoorde dat de allerlaatste tickets voor het optreden van Camille die dag verkrijgbaar waren via een wedstrijd op MNM. Ik was boos omdat mama niet wou meedoen, maar toen ik van het zwemmen kwam bleek dat mama had meegedaan en ze had gewonnen! Ik ging dus naar Camille!

Muziek, zwemmen en stress... dat ben ik in 3 woorden!

In de musical speel ik Kim en Keetje. Mijn musicalkleur is groen, maar mijn lievelingskleur is lichtpaars!

Ik verwacht dat het een fantastisch jaar wordt met allemaal toffe en hechte vriendschappen, veel zingen en dansen en natuurlijk ook acteren! En volgend jaar brengen we een spetterende musical waarin iedereen zich amuseert. Het wordt een fantastische ervaring die we nooit meer zullen vergeten!



Marthe Caris

Hoi



Ik ben Sam, ook wel Salami of Sammie boy genoemd, woon in Geluwe en wordt op 27 september 13 jaar. Ik zit in het tweede jaar moderne talen wetenschappen in het Sint-Aloysiuscollege in Menen.

Later wil ik heel graag kleuterleerkracht worden. Ik ben goed in zingen en acteren.

Mocht ik ooit een superkracht kunnen kiezen, dan zou ik graag kunnen hypnotiseren.

Ik word blij van musicals, dus toen ik mocht meespelen in de musical 'Doornroosje', was dit het beste wat me kon overkomen!

Een perfecte dag is gevuld met zingen, musical kijken, knutselen en lekker eten in een restaurantje.

Ik heb een hekel aan pesters en walg van spruitjes, spinazi, spaghetti...

In de musical speel ik Olivia en Ootje. Mijn musicalkleur is blauw, maar mijn lievelingskleur is groen!

Ik hoop dat we veel plezier gaan maken en een hechte groep gaan vormen!



Sam Coucke

Dag allemaal,

Ik ben Janne (of Janneke) en ben geboren op 6 oktober 2011. Binnenkort ben ik dus 12 jaar. Samen met mijn ouders en zussen woon ik in Tielt.

Ik zit in het eerste jaar in het Kunsthumaniora in Brugge.

Je kan me het best omschrijven als een blij, muzikaal avondmens 😊

Mijn favoriete boek is het Dagboek van Anne Frank en ik kan elke dag wel frietjes met mayonaise eten. Ik word blij van VAKANTIE!

Als het bliksemt dan ben ik bang en ik heb een hekel aan vroeg opstaan.

In de musical speel ik Jule en Jeetje. Mijn musicalkleur is groen, maar mijn lievelingskleur is blauw!

Het wordt een leuk jaar, vol met zang, dans en acteren! Samen zullen we een toffe musical in elkaar steken. Ja, het wordt een onvergetelijk jaar!



Janne Reubens

Astrid versus Alzheimer

Op 30 september stappen of lopen we samen voor Alzheimer. We nodigen alle kids (met gezin) uit om mee te stappen of lopen.

Om 10.30 worden de deelnemers verwacht op de atletiekpiste van Tielt. Deelnemers kunnen ook later aankomen. Iemand van ons bestuur blijft op iedereen wachten tot 11.15. Daarna stappen/lopen alle bestuursleden mee, maar kunnen jullie nog altijd aansluiten. We lopen mee tot 12.00. Daarna gaan we iets drinken en kan er een lunchpakket genuttigd worden. Vervolgens gaan we repeteren!

Graag een seintje via mail als jullie meestappen/lopen, zo kunnen we het aantal doorgeven aan Astrid!

September 2023